



Haarlem, juni '21

Beste ouder(s),

Wilt u dat **uw zoon of dochter een verschil** gaat **maken** in deze wereld?

Op welke manier ook, hoe groot of klein, als katholieken kunnen we een verschil maken. Jezus beloofde ons een vuur, een kracht, een Persoon: de Heilige Geest. Uw zoon of dochter heeft de eerste stappen in de Kerk gezet en is nu in de leeftijd om een volgende stap te mogen gaan zetten: het **heilig Vormsel**.

Na het Doopsel is het Vormsel een uitnodiging om nog meer in de kracht van die Heilige Geest te gaan leven. Bij het Vormsel ontvangt uw kind het "zegel" van de Heilige Geest en ontvangen we zijn kracht, om te groeien als persoon, om te groeien in geloof, om te groeien in talenten.

Voorafgaand aan de viering van het vormsel is er een voorbereidingstraject, waarin de kinderen worden uitgenodigd en begeleid om te groeien in talenten, kennis van Bijbel en geloof en vooral om God meer persoonlijk te ontdekken en leren kennen.

De parochies van Aerdenhout, Bloemendaal, Haarlem, Overveen en Zandvoort hebben de krachten gebundeld om een gemeenschappelijke voorbereiding aan te bieden.

Als u geïnteresseerd bent nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Kapelaan Teun zal dan bij u op bezoek komen. Zo kunnen we de families vanaf het begin leren kennen en de voorbereiding ook nog beter afstemmen op de deelnemers.

In en na dat gesprek zal u dan ook de meer praktische informatie krijgen over de voorbereiding, wat er bij komt kijken en wanneer het Vormsel zelf zal plaatsvinden. Heel bewust hebben we graag eerst echt persoonlijk en inhoudelijk contact en komen de praktische details daarna, dat lijkt ons de beste volgorde.

Het Vormseltraject is voor alle kinderen van groep 6 en groep 7. Let op, mogelijk is dit vroeger dan u gewend bent. Op een paar vlakken zijn we in de regio bezig met ontwikkelingen om nog beter de gezinnen en kinderen te kunnen ondersteunen.

Als u interesse heeft, neem dan graag voor 16 september 2021 contact op met onze medewerkster geloofsopbouw, Rowy van Dijk via rvandijk@rkhaarlem.nl. Daarna wordt er een bezoek gepland met kapelaan Teun voor kennismaking en om te bespreken hoe de weg verder gaat naar het mooie Sacrament van het heilig Vormsel.

Met vriendelijke groeten,
Kapelaan Teun Warnaar en Rowy van Dijk