



Reactie op artikel in Trouw over de Nederlandse katholieken

Omega magazine heeft mensen om een reactie op het artikel in Trouw gevraagd. Dat artikel is via deze link te lezen: [Artikel Trouw](#)

Laurens Verbeek, parochiaan, heeft ook gereageerd. Ik denk dat het educatief is om te zien met welke houding wij berichtgeving kunnen ontvangen. Omega magazine publiceert de respons op haar Facebook pagina. Dit is het antwoord van Laurens.

Heb je het artikel gelezen? **Yes.**

Komt de conclusie overeen met hoe jij in het katholieke geloof staat? **Ja, in zoverre dat het artikel spreekt van een jonge conservatievere groep. Het gevoel dat de Kerk ethisch-inhoudelijk 'met de tijd mee moet gaan' deel ik dus allerminst, ikzelf beschouw dat laatste als niets meer dan een loze kreet.**

Zou het artikel tot onvrede of boosheid onder katholieken kunnen leiden?

Het kan tot boosheid leiden op de onderdelen waar de auteurs zich niet bij de feiten houden maar hun perceptie laten prevaleren. Het kan best zo zijn dat bepaalde mensen in NL zich niet herkennen in bepaalde waarden van de Kerk. Dan denk ik: 'onthoud goed dat het niet jouw kerk is maar de Kerk van Christus.' Voor mij is dit artikel daarom pure stemmingmakerij.

Hoe voel je je bij het lezen van dit soort artikelen?
Tja, ik verwacht weinig van de media.

Hoe had je zelf het artikel graag gezien?

Nou, laat ik één voorbeeld geven. De titel luidt: 'Nederlandse katholieken blijken veel progressiever dan hun kerk'. Vervolgens blijkt de ondervraagde groep voornamelijk te bestaan uit 'voormalig katholieken'. Dat zegt voldoende.

Elie Hage

Geloof in geluk

In Samen Kerk werden op pagina 36 en 37 de namen vermeld van de winnaars van de wedstrijd rondom de tentoonstelling "Geloof in geluk" in de Sint Bavo.

Ons Josephhuis was één van de winnaars. Het lied dat zij schreven en zongen kunt u met deze link lezen en beluisteren.

<https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mobiel/item.php?id=4962>

Dolf Böing

Uit het parochieregister

Jeannette Cornelia Arnolda
Hoenderdos-Steekelenburg

geboren op 21 augustus 1936
overleden op 26 januari 2022
uitvaart op 3 februari 2022
en begrafenis op St. Jozef, Haarlem



Zij heeft een groot deel van haar leven deel uitgemaakt van de voormalige parochie van de H. Pastoor van Ars en zich daar verdienstelijk betoond bij het schoonmaakwerk.

Ook was zij een tijd lang verbonden met de Neocatechumenale weg en tot aan haar dood lid van de Charismatische gebedsgroep. Veel steun heeft ze ondervonden van de gebroeders Schutte, zeker bij haar gaandeweg zwakker worden en haar opname in het Reinaldahuis.

Haar geloof was voor haar een echte kracht geworden en ondanks heel moeilijke momenten heeft zij het bewaard, in een ontwapenend vertrouwen. Zeker op het laatst verlangde ze sterk naar de dood en naar het eeuwige Leven bij God.

Moge Hij haar nu verwelkomd hebben in het Vaderhuis.

Ons katholiek geloof

Ons katholieke geloof is bij ieder verschillend ontstaan. Waar is die van u ontstaan en hoe is God met u verder gegaan? Ik daag u uit om dit ook op te schrijven. Zo leren we elkaar kennen en kunnen we elkaar aanmoedigen want God is met ons bezig ook nu in deze tijd.

Clara ten Hacken vertelt over het geloof in haar leven:

Vlak voor Kerst werd ik geboren. Mijn vader maakte een geboortekaartje, waarop een engel vertelt: *Ik ben het engeltje van de blijde mare, ook bij u, naar ik hoop, goed bekend. Er is een meisje geboren, bij het klaren van de morgen, op het laatst van de advent. Op de 22ste december ~ het was als een blijmakend bericht van de hemel naar de aarde ~ kwam er een kind uit het duister in het licht. Een blozend kindje kwam in 't leven, rozig en rustig, een fijne snaar van haar stemmetje trilde even voor het insliep, even maar. Ook bleef het stil toen het klare water over het kleine kopje liep en het duister van de dies ater tot een dies clara schiep. Twee heiligen, in gebed ervaren, machtig in voorspraak, mogen het als hun oogappel bewaren: Clara en Elisabeth. En 't wenst u, met haar ouders en haar broertje een zalig nieuwejaar.*

Na mij kwamen nog een zusje en een broertje. Mijn moeder was lid van de Derde Orde van St. Franciscus. Een lieve wijze vrouw, open voor ieder en velen vroegen haar om raad. Toen ik 20 jaar was, studente, eenzaam en verdrietig, heb ik de Heer gezocht. Toen ik tot Hem bad, kwam Hij werkelijk in mijn hart en ik wist dat "het goed was". Later, tijdens een Alpha-cursus, heeft de Heer mij genezen van mijn diepe levensangst. Vanaf toen kon ik mijn leven opbouwen, samen met Hem en met hulp van H. Maria. Het rozenkransgebed heeft me steeds gesterkt. Zo kon ik promoveren tot doctor in de Kopto-Arabische hagiografie. Ik ben verbonden aan de Gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen Liefde, een klooster in Maastricht. En ik woon met veel plezier als een 'modern Begijntje' op het Begijnhof.

Ter herinnering aan mijn eerste Heilige Communie, schreef mijn vader het volgende gedicht, elke strofe rond een miniatuurafbeelding uit het leven van de H. Clara:

*Sint Frans leerde Clara een heel blij liedje.
Ik ben Heer Jezus' vergeetmijnetje.
Zij baden om de gave wie 't meeste bidden kon.
Sint Frans werd eerder begraven en Sint Clara won.
Eens hoorde zij van Jezus onder een preek.
De woorden wérden Jezus: hoe dat Hij leek!
Hij was wéér geboren, Hij lachte haar toe.
Nooit werd zij moe méér van Jezus te horen.
Zij deed als Sint Frans haar had voorgedaan.
Zij maakte zich arm om rijk voor God te staan.
Zij maakte zich rein om Heer Jezus te behagen.
Zij maakte zich klein om Heer Jezus te verhogen.
En toen zij metterdood in de hemel kwam,
wat heerlijke muziek zij daar vernam!
Met het bruidskleed aan mocht zij voor Jezus treden,
en kreeg de kroon der zeven zaligheden!
De engelen zongen hun hoogste lied:
Alleluja, alleluja, Sint Clara is de bruid!*

Vrijwilliger gezocht!

We zoeken een vrijwilliger die de wc's in het Josephhuis wil schoonmaken. Het gaat om de 3 toiletten (2 in de garderobe, 1 bij de keuken) die door de parochianen gebruikt worden. Clara ten Hacken heeft ze tot voor kort één keer in de week schoon gemaakt.

Wij danken Clara voor haar inzet en hopen dat er zich gauw een opvolger meldt bij het secretariaat.

Pastoraal team

Pastoor B.J. Putter bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Kapelaan A.Th. Warnaar 06 1399 7625 of warnaar@dds.nl
Kanunnik A.J.M. Hendriks 06 22962379 of 023 7852358

Inter Parochiële Caritas Instelling Haarlem Stad

Contactpersoon : Marcel van der Togt 06 13590512
IBAN : NL07RABO0127458026 (Caritas Haarlem Stad)

RK Parochie St. Joseph

Secretariaat : Jansstraat 41 2011 RT Haarlem, tel. 023 5321112
E-mail : secretariaat@josephkerk-haarlem.nl (ook voor opgave misintenties)
Kosters : A.T.J.M. Böing 023 5627519 / 06 46964356
IBAN : NL15INGB0000114501 of NL80ABNA0560068778
(RK kerkbestuur parochie St Joseph)

Collecteopbrengsten Week 2 t/m 6 2022

Week 2 € 272,70
Week 3 € 190,45
Week 4 € 262,90
Week 5 € 672,30
Week 6 € 214,20

Mistijden - Volg rkhaarlem.nl voor actualiteit

Aangepaste mistijden:

Zondag 09:30 uur: H. Mis met kinderwoorddienst
(behalve elke 4e zondag ivm Familiezondag)
Zondag 11:00 uur: Latijnse Hoogmis (m.m.v. de Schola cantorum)

Kopij

Kopij voor de volgende editie van De Wijzer graag uiterlijk **13 maart** 2022 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem