



Uit het parochieregister

Doopsel

Agnes Maria Catharina van der Knaap
geboren op 25 maart 2022
gedoopt op 2 juli 2022

25 maart, maar dan in 1347, is ook de geboortedatum van de H. Catharina van Siena: voor de ouders Marius & Annemieke was dit wel een heel bijzondere samenloop. Feitelijk vormen de familieleden de naaste burens van het kerkgebouw; ze kunnen zelfs binnendoor erheen. Ook de gelovige verbondenheid en inzet zijn groot: op allerlei manieren zetten ze zich in. Dat alles speelde mee in de sfeer van de doopviering, waarin de kleine Agnes, in het voetspoor van het gezin, welkom werd geheten in de Josephkerk en er kind van God en lid van de Kerk werd. Heel hartelijke felicitaties en Gods bijzondere Zegen voor de toekomst.



Martelaren van Gorcum

In Op 9 juli jl. was het 450 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum om hun geloof werden vermoord. In het jongste parochieblad stond een uitvoerig artikel daarover.

In het weekend van 9 en 10 juli werd de relikwie van de Martelaren uitgesteld voor het altaar. Op deze foto van Marcel van der Togt een beeld daarvan.



Vrijwilligers gezocht

In de coronaperiode zijn diverse vrijwilligers gestopt met hun activiteiten. Daardoor hebben wij nu vrijwilligers nodig voor allerlei taken en activiteiten die weer mogelijk zijn:

- Schoonmakers van de kerk en het Josephhuis
- Twee kerkgangers hebben zich gemeld voor het koffie zetten na de mis op zondag. Ze willen dat eens per maand doen op een vaste zondag. Wie sluit zich daarbij aan?
- Zangers voor de Schola Cantorum
- Zangers voor het Gezinskoor
- Lectoren voor de zondagvieringen
- Medewerkers voor de kinderwoorddienst op zondagmorgen
- Een kerkganger heeft zich gemeld om met een zekere regelmaat op zondagmiddag de kerk open te houden. Dat kan alleen, als zich een tweede kerkwacht meldt voor dat tijdstip. Wie sluit zich aan?

Wilt u zich beschikbaar stellen of wilt u meer weten? Meldt u dan bij Corine van der Grinten, Tel: 023-5343773 of stuur een mail naar secretariaat@josephkerk-haarlem.nl

Monumentendagen 2022

In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september worden de nationale Monumentendagen weer gehouden. Deze dagen is de Josephkerk geopend van 13:00 tot 17:00 uur. Als voldoende toezichthouders gevonden worden, zijn ook de Klopperspoort en de stijkkamers in het Josephhuis geopend.

Noot

- Op zaterdagmiddag 10 september vervalt de aanbidding.
- U kunt zich nog aanmelden als toezichthouder.

Angelushamer

Lang, heel lang was het geleden dat hij de Joseph van binnen zag. Hij was niet Katholiek.

De wat oudere man, die bij een openstelling binnen kwam, vertelde dat hij vlak na de oorlog was geboren, om de hoek, in de Ridderstraat. Zijn moeder bracht hem op de fiets naar een schooltje aan de Smedestraat, via de Jansstraat, langs de Joseph.

Hij herinnerde zich, dat op een dag er van alles gebeurde bij die kerk. Op het pleintje liepen mannen rond "in witte jurken". En er stond een enorme klok, bijna zo groot als die mannen. Hij wilde kijken, maar zijn moeder had andere plannen. Een paar dagen later hoorde hij opeens, zomaar, een klok slaan, vlakbij. "Dat zul je voortaan elke dag horen, dat is die klok die we hebben gezien. En als je dat hoort gaan we eten".

Het ging duidelijk over het Angelus en dat riep in herinnering aan een elektrische klok nabij het orgel. Stilstaand, buiten gebruik, maar duidelijk bedoeld voor de aansturing van iets. Maar wat? Er waren verhalen dat er een Angelushamer bij de klok zat. Jan Plas, monteur van klokkenbedrijf Eijsbouts maakte desgevraagd deze foto's toen hij voor onderhoud er toch was. Electronica voor de aansturing van jawel een Angelushamer bij de luidklok.

Tussen de constructie van de klok is het Begijnhof te zien. Met de woningen van de "Josephstichting" en de witte achtergevel van onze voorganger. De vroegere schuilkerk aan het Goudsmidpleintje. De electronica is trouwens defect, er zijn geen plannen het Angelus te gaan luiden.

De herinnering van onze bezoeker had betrekking op maart 1950. Toen kreeg de Joseph weer een luidklok nadat de vorige in de oorlog in beslag genomen was. Johannes is de naam van de klok en dat staat er in het Latijn ook op.

Dolf Böing



Pastoraal team

Pastoor B.J. Putter bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Kapelaan A.Th. Warnaar 06 1399 7625 of warnaar@dds.nl
Kanunnik A.J.M. Hendriks 06 22962379 of 023 7852358

Inter Parochiële Caritas Instelling Haarlem Stad

Contactpersoon : Marcel van der Togt 06 13590512
IBAN : NL07RABO0127458026 (Caritas Haarlem Stad)

RK Parochie St. Joseph

Secretariaat : Jansstraat 41 2011 RT Haarlem, tel. 023 5321112
E-mail : secretariaat@josephkerk-haarlem.nl
Kosters : A.T.J.M. Böing 023 5627519 / 06 46964356
IBAN : NL15INGB0000114501 of NL80ABNA0560068778
(RK kerkbestuur parochie St Joseph)

Collecteopbrengsten Week 23 t/m 30 2022

Week 23	€ 467,00	Week 27	€ 508,00
Week 24	€ 652,00	Week 28	€ 557,00
Week 25	€ 556,00	Week 29	€ 567,00
Week 26	€ 428,00	Week 30	€ 834,00

Mistijden - Volg rkhaarlem.nl voor actualiteit

Zondag 09:30 uur: H. Mis met kinderwoorddienst
(behalve elke 4e zondag ivm Familiezondag)
Zondag 11:00 uur: Latijnse Hoogmis (m.m.v. de Schola cantorum)

Kopij

Kopij voor de volgende editie van De Wijzer graag uiterlijk **11 september 2022** sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem