



Uit het parochieregister

Overleden

Petrus Franciscus Vetter

geboren op 21 maart 1948
overleden op 6 januari 2023
uitvaart op 12 januari 2023

We hebben Frank Vetter, samen met zijn vrouw Riet, in de afgelopen jaren leren kennen als een heel gelovig, en tevens als een heel hulpvaardig man. In hun vorige woonplaats hadden ze ervaring met het beheer van een parochiecentrum. Die kwam hier goed van pas. Hij was lid van onze wekelijkse schoonmaakploeg en ook nog enige tijd van de schola cantorum. Zelfs bij heel hoge temperaturen kon men hem buiten rond de kerk aantreffen, waar hij zorgvuldig het onkruid aan het verwijderen was. Ondanks de kwalen waarmee hij te maken had en kreeg, bleef hij dat alles nog lange tijd volhouden. Tegelijkertijd kwam hij nog lang naar de kerk, ook op weekdagen, en bad daar mede de Rozenkrans voor. Korte tijd is hij, noodgedwongen, opgenomen geweest in de Janskliniek. Een longontsteking werd hem, met zijn verzwakte krachten, aldaar noodlottig. We verliezen in hem een heel trouwe en meelevende parochiaan. Op 12 januari hebben we hem vanuit de kerk uitgeleide gedaan naar Sint Barbara. Daar wacht hij de glorievolle dag van de Verrijzenis. Aan zijn vrouw en zijn familie wensen we in gebed alle kracht toe bij het dragen van het verlies en gemis. Moge hij in de liefde van God geborgen zijn.

Toediening van het heilig Vormsel op zondag 19 februari

Zoals u al in het Parochieblad, bij het zondagsrooster, hebt kunnen lezen, is er op zondag 19 februari een H. Mis met toediening van het Sacrament van het heilig Vormsel. Op die dag is er alleen om 10:00 uur een viering. Onze bisschop zal daarvoor naar onze parochiekerk komen om de viering te leiden. Abusievelijk staat daar de naam van kanunnik Hendriks; sinds 1967 worden wij met grote regelmaat met elkaar verwisseld. Let u dus op de gewijzigde aanvangstijd.

Omzien naar elkaar

Het idee is om parochianen te bezoeken die te maken hebben met langdurige ziekte, eenzaamheid of rouw, maar ook geboorte en nieuwkomers verwelkomen. Wij zijn ook op zoek naar parochianen, die in aanmerking komen voor een bezoekje. Kent u iemand of wilt u zelf bezocht worden? Laat het dan even weten. U kunt uw bericht telefonisch doorgeven via het secretariaat 023-5321112 of via een mail aan secretariaat@josephkerk-haarlem.nl We horen graag van u.

Vriendelijk verzoek

De laatste tijd zien we steeds meer auto's op zondag tijdens de H. Mis op het kerkplein staan. We begrijpen dat het voor mindervaliden prettig is om dichtbij te parkeren en/of uit te stappen. Toch verzoeken we u vriendelijk om tijdens de H. Missen op zondag het kerkplein vrij te houden van auto's. Het zou de hulpdiensten hinderen mocht zich er een calamiteit voordoen. Daarbij belemmert het soms de toegang tot de ingang van de kerk. Hartelijk dank voor uw medewerking. Namens het kerkbestuur, Corine van der Grinten

Zangers gevraagd!

Kun je zingen? Zing dan mee! Met smart kijken we uit naar zangers die zich willen inzetten voor het gezinskoor. Zo mogen we een muzikale bijdrage leveren aan de H.Mis. 1x per 14 dagen repeteren we van 19:30 uur tot 21:30 uur op vrijdagavond (Donkere Begijnhof 1) en 1x per 14 dagen zingen we op de zondag tijdens de H.Mis van 9:30 uur. Vooral tenoren en bassen kunnen we gebruiken, maar ook sopranen en alten zijn van harte welkom. Kom eens langs tijdens een repetitie, om te ervaren dat zingen een verrijking is.

Meer informatie via Corine van der Grinten
Mail: [cvgdgrintenvlugt@gmail.com](mailto:cvdgrintenvlugt@gmail.com)



Actie Kerkbalans 2023 is van start! **Kerkbalans**

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land. Door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Ook bij u valt de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als parochie weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven, waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans.

LOOTS IN STIJL

Enkele maanden terug verkregen we in bruikleen het "Blasiusschilderij" van de hand van Frans Loots. Loots was Haarlemmer en is bekend als kerkschilder. Begin 20e eeuw decoreerde hij, vaak kleurig, talloze kerken in de wijde omgeving, ook de Joseph.

Over het werk van Frans Loots wordt op donderdag 16 februari een lezing gegeven. Door Michaëla Bijlsma en Dolf Middelhoff, die ware kenners zijn van het werk van Loots. Zij hebben daarover ook publicaties in voorbereiding en zijn druk met het daarvoor nodige onderzoek. De lezing wordt gehouden in de Stijlkamers en ontvangst is vanaf 19.30 uur.



Pastoraal team

Pastoor B.J. Putter bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Kapelaan A.Th. Warnaar 06 1399 7625 of warnaar@dds.nl
Kanunnik A.J.M. Hendriks 06 22962379 of 023 7852358

Inter Parochiële Caritas Instelling Haarlem Stad

Contactpersoon : Marcel van der Togt 06 13590512
IBAN : NL07RABO0127458026 (Caritas Haarlem Stad)

RK Parochie St. Joseph

Secretariaat : Jansstraat 41 2011 RT Haarlem, tel. 023 5321112
E-mail : secretariaat@josephkerk-haarlem.nl
Kosters : A.T.J.M. Böing 023 5627519 / 06 46964356
IBAN : NL15INGB0000114501 of NL80ABNA0560068778
(RK kerkbestuur parochie St Joseph)

Collecteopbrengsten Week 50 2022 t/m 1 2023

Week 50 € 592,00
Week 51 € 1.147,00
Week 52 € 513,00
Week 1 € 592,00

Mistijden - Volg rkhaarlem.nl voor actualiteit

Zondag 09:30 uur: H. Mis met kinderwoorddienst
(behalve elke 4e zondag ivm Familiezondag)
Zondag 11:00 uur: Latijnse Hoogmis (m.m.v. de Schola cantorum)

Kopij

Kopij voor de volgende editie van De Wijzer graag uiterlijk **12 februari 2023** sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem