

MARIA WIJST ONS DE WEG NAAR DE HEMEL

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, dat op een bijzondere manier verbonden is met het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Omdat Maria ons de weg naar de hemel wijst, waar zij al door God tot Koningin van de Hemel gekroond is, kan zij ons werkelijk troosten en sterken in tijden van nood.



Door pater Martin Barta

In ons dagelijks leven vergeten we vaak dat we in de hemel onze oorsprong hebben en ook weer naar de hemel onderweg zijn. Wij beschouwen het paradijs als een vage, verloren, wereldvreemde, zelfs "onzekere" werkelijkheid. Voor de meeste mensen is de hemel in

het beste geval iets wat ver weg van hen afstaat, iets wat men tijdens zijn leven verdringt, om maar niet met de dood en het "hiernamaals" geconfronteerd te hoeven worden. Maar alle mensen, zelfs ongelovigen, koesteren diep in hun hart hoop op de hemel. Wij hopen vooral dat onze dierbare overledenen, die wij liefhebben, zich op een "gelukkige plek" bevinden en dat wij hen ooit zullen terugzien. Op veel plaatsen wordt de hemel echter ook belachelijk gemaakt, als een goedkope troost afgedaan of verduisterd door geweld, haat en leed. Maar juist omdat er zoveel onrecht en kwaad bestaat, moet er een hemel zijn. Zou het niet onrechtvaardig zijn als elke wandaad zonder voldoening en uitboeting zou blijven, als elk slachtoffer van geweld voor altijd slachtoffer zou zijn? De hemel is het definitieve antwoord op alle kwaad; alleen de hemel kan gerechtigheid laten geschieden en genoegdoening schenken aan allen die onschuldig lijden.

Jezus is vanuit de hemel op aarde in de schoot van de maagd Maria neergedaald om voor ons de deur naar de hemel te openen. "Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij." Dit zijn de eerste woorden van Jezus' openbare verkondiging. Hijzelf, die ons zijn hemelse Vader openbaart, is onze hemel. Overal waar de liefde van Christus op aarde in de harten van mensen ingang heeft gevonden, kunnen wij al iets van de hemelse werkelijkheid ervaren. Jezus gaf zijn Kerk de sleutels van de hemel en de priesters de volmacht om door de sacramenten de hemel op deze aarde te brengen. Hij gaf ons het Brood van de hemel, zichzelf in de heilige Eucharistie en de Heilige Geest als gave van boven. Vanaf het kruis gaf Jezus ons ook zijn moeder, die voor Hem de hemel op aarde was, als onze hemelse moeder. Jezus wil dat wij naar Hem en naar de hemel komen op dezelfde weg waarop Hij vanuit de hemel tot ons kwam, namelijk door Maria.

Kardinaal Comastri vertelde over een persoonlijke ervaring die diepe indruk op hem heeft gemaakt: "Toen ik op een dag in Rome samen met Moeder Teresa op een taxi naar het Vaticaan wachtte, stopte er een voorbijrijdende auto. De bestuurder, die moeder Teresa herkend had, vroeg overmand door vreugde: 'Moeder, waarop wacht u?' 'Ik wacht op de hemel, mijn zoon', antwoordde Moeder Teresa zonder aarzelen. Alleen een heilige die van de hemel hield en hem in haar hart droeg, kon zo'n direct antwoord geven."

Onze hemelse moeder wenst dat wij allen de hemel al hier op aarde in ons hart dragen. In haar hart was altijd het paradijs, waar Satan en het kwaad nooit toegang hadden. Als wij ons aan Maria toewijden, haar bewust erkennen en aanvaarden als onze moeder, kan zij ons begeleiden en beschermen op onze weg naar de hemel. Ze reikt ons de rozenkrans aan als een ladder om ons en onze dierbare overledenen toegang te geven tot de hemel, tot de gemeenschap van de heiligen. In de overweging van de rozenkransgeheimen leidt ze ons dieper in de mysteries van het Rijk der Hemelen. Door haar, met haar en in haar zal Jezus in ons zijn gestalte aannemen en als Koning in onze harten heersen. En de heerschappij van Gods Liefde en de heerschappij van Maria als Koningin van de Hemel in de harten van alle mensen zal vrede, de hemel op aarde, brengen.

Fresco van Maria Tenhemelopneming, Basílica de la Macarena, Sevilla, Spanje

